

Kortsmit & Lotz

Ik vind jou [t], Nederlands (2010)

De Vliegende Hollander, € 17,95



Valerie – sinds een half jaar weduwe – logeert met haar vierjarige dochtertje Nicole in het huis van een backpackende vriendin. En zoals dat gaat bij kinderen, neemt Nicole stiekem een kijkje in de tuin van de burens en stuit daar op een stervende vrouw die haar nog net iets in het oor kan fluisteren. De politie neemt het allemaal vrij luchtig op, maar Valerie heeft onmiddellijk in de gaten dat zij en Nicole gevaar lopen. Wat volgt is een klassiek verhaal over een moeder die haar kind tegen elke prijs wil beschermen. De twee schrijvers hebben er een boek van gemaakt dat zich perfect leent voor een middagje aan het strand. Invoelbare personages, een paar achtervolgingen en de nodige raadsels, en dat alles opgeschreven in een toegankelijke stijl. En net als bij hun eerste boek, *Zusters in het kwaad* ★★☆☆☆, hebben ze aan het eind weer een leuke verrassing in petto. (AS)

Michael Kerste